

NYHETSREV

OKTOBER 2018

ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING www.algutsbodahembygdsforening.se

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Åfors Höstmarknad den 13 oktober



Vi hade med oss alla utgivna sockenböcker till Åfors Höstmarknad. Den senaste boken, nr 18, kostar 250 kr, nr 17 kostar 200 kr och alla de äldre versionerna kostar 50 kr. Alla böckerna (utom nr 1 som är slut) finns hos oss på Algutsboda Hembygdsgård. Saknar ni några böcker? Välkomna till oss!

Studiecirkel om Huvudhultakvarn den 15 oktober



Varje månad har vi studiecirkeln "Så var det förr". Alla är välkomna. Vi brukar träffas på Alsboknuten på Ekebo. Vi har under detta år pratat om olika byar och idag berättade besökarna om byn Huvudhultakvarn. Människor som var uppväxta i byn, och i anslutning till denna, kom och berättade. Vi var denna dag 14

deltagare. Bynamnet Huvudhultakvarn nämns i olika skrifter redan 1426. Det var långt innan laga skiftes-reformen kom. Byn bestod på den tiden av två gårdar. Det blev en hel del tvister när gårdarna skulle flyttas ut vid laga skiftet så det beslutades att gårdarna fick ligga kvar på samma plats. Under 1800-talet utvecklades byn till en riktig hantverksby med färgare, skräddare, bryggare, stenarbetare, mjölnare, sågare och slöjdare. Kvarnen tog sitt vatten från de omkringliggande maderna. Hela området

är idag ett naturreservat. Maderna liksom safsan (stora ormbunkar) är unika. Kvarnen ägdes av några mjölnare men den malde sakta och gick därför inte så bra. Deltagarna i vår studiecirkel kommer ihåg när det, på 1940-talet, byggdes ett elverk i Huvudhultakvarn som ligger vid Lyckebyån. Elverket gav hela byn ström i ett 10-tal år. Besökarna hade också hört talas om en känd karamellkokerska som trots bråda dagar i slåttern gav sig hemåt och kokade karameller istället. Den 12 november kl 14.00 tar vi upp Mattamåla och Stekaremåla. Kom och berätta – Välkomna!

Grillstugan i Hembygdsparken – på gång



Flitiga arbetare som funderar och bygger. Det kommer att bli en fin liten stuga i Hembygdsparken som vi kan använda både sommar- och vintertid. Vi ser fram emot en festlig invigning framöver, när grillstugan är färdig. Tack ni flitiga män som lägger ner stor energi på detta!

I nästa nyhetsbrev kommer ett reportage från succékvällen om Glasbrukshistorier den 1 november.

OBS! Glöm inte att anmäla er till Julpyssel-kvällen den 29 november kl 18.00 i Hembygdsgården. Anmäl er på adress: algutsboda.hembygdsforening@gmail.com

Hälsningar

Marianne Henningsson