

NYHETSREV Juli 2024

www.algutsbodahembygdsforening.se
email: info@algutsbodahembygdsforening.se



Vårt sommarcafé är öppet



I år jobbar Gerda Jonsson och Amanda Carlsson i vårt sommarcafé.

De öppnade den 30 juni och jobbar t.o.m. den 11 augusti, onsdagar – söndagar kl 13.00 – 17.00. Välkomna in på kaffe och våffla!

Fredagen den 9 augusti blir det extra festligt. Då kommer Kurt och Hardy och spelar dansbandsmusik hela eftermiddagen. Det får ni inte missa!



Till vänster ses Gerda, på väg ut med våfflor till kunder och till höger står Amanda och gräddar våfflor.

Mobergsafton den 2 juli i Norra Stamphult

Det blev en regnig kväll. Vi fick torka stolarna två gånger innan publiken kom. Tack till alla er modiga besökare som kom trots regn och rusk. Vi räknade till ca 100 personer.

Kvällen började med musik av Christer Lundgren. Denna regniga kväll tog han med sitt dragspel. Det var inte läge att koppla in mer elektronik. Han sjöng och spelade kända låtar som publiken kunde sjunga med i. Maja-Stina Johansson Wang, ordförande, hälsade sedan alla välkomna.

Därefter delades ett glashjärta ut till värdparets Emma och Andreas Bergs dotter. Denna unga barnfamilj har flyttat till vår socken. Det är vi glada och tacksamma för.



Utdelning av glashjärta. Foto: Holger Kusel



Olof Andersson, som är uppväxt på den gård vi besökte, berättade om byns historia. Norra Stampshult är den by som ligger allra längst norrut i vår socken. Olof menade att byn ligger mitt i glasriket, eftersom glasbruken Orrefors, Kosta, Målerås, Boda Glasbruk, Johansfors och Åfors finns runtomkring.

Han gav en mycket intressant historisk skildring av byn.

Nu var det dags för Mobergsläsarna. I kväll blev det ett stycke från Raskens. Det handlade om en "skvallerkäring" som kom till Ida och ställde till elände. Efter paus presenterades en berättelse om Adolf i Ulvaskog, när han fick köpa sin gård för andra gången. Berättelsen kom från "De knutna händerna".



Mobergsläsarna. Foto: Holger Kusel



De modiga besökarna. Foto: Kjell Henningsson



Metartävling i Stampadammen Broakulla

På onsdagskvällen den 3 juli anordnades en metartävling i Stampadammen. Denna aktivitet är ett samarbete mellan Broakulla Samhällsförening och Algutsboda Hembygdsförening.

Flera barn och ungdomar deltog. Vinnare i metartävlingen blev Jonathan Lundgren. Grattis!

På bilden syns kompisarna: Frida Lundgren, Jonathan Lundgren, Ebba och Elvira Jansson samt Agnes Klevtun. Foto: Gunilla Karlsson

Musik i sommarkväll 4 juli

Konserten med Thomas och Hanna Holmgren Pettersson i Algutsboda kyrka blev succé! Kantor Åsa Cederholm spelade på ett sätt som fick musikalartisterna att förmedla sitt musikaliska uttryck på toppnivå.

Vi fick höra och se en proffsig föreställning med låtar ur olika musikaler. Ungefär 150 personer besökte kyrkan denna kväll. Efter föreställningen gick många av besökarna ner till Algutsboda Hembygdsgård och fikade. Det blev en mycket lyckad kväll.



Foton: Wang Zhi

Allsång i Åfors Folkets Hus 5 juli

Tommy Elmgren ledde allsången i Åfors Folkets Hus denna kväll. Alla som har hört honom vet att han verkligen kan få folk att sjunga. Detta gör han på ett alltid inspirerande sätt.

Allsången anordnas genom ett samarbete mellan Åfors Folkets Hus och Algutsboda Hembygdsförening. Denna kväll kom det ca 25 glada personer som lyssnade och sjöng. Efteråt serverades det tilltugg i källaren.



Mobergsafton i Algutsboda 9 juli

Denna kväll var det äntligen uppehåll. Inte en regndroppe kom och det var vi glada för. Dock förberedde vi med att sätta upp tält över serveringen, för man vet ju aldrig. Kvällen



började med att Tanja och Alma Ojaniemi sjöng och spelade vackra sommarsånger. De fick därmed bli de första artisterna som uppträdde på vår alldeles nya scen.

Därefter kom Mobergläsarna upp på scenen och de började med att läsa ett stycke ur *Nybyggarna*. Det handlade om när Kristina påpekade för Karl-Oskar att han blandade ihop språken svenska och engelska.

Första Mobergs-läsningen på vår nya scen. Från vänster: Kurt Lindblom, Ing-Brith Fransson, Jan Karlsson och Marianne Henningsson. Foto: Jan Pumplun

Vi tackar Dennis Randewall, Vackamo Plåt & Bygg AB, för fint plåtarbete på scenen. Andreas Berg har, utöver mark- och byggarbeten, grävt ner tomrör till elen och därmed förberett för elarbete. Ett stort tack också till Bosse Kronborg, som kom med idén till att bygga en scen i parken.

Efter serveringen av grillade isterband samt av ostkaka med grädde och sylt, kom Tanja och Alma tillbaka och sjöng sånger ur Kristina från Duvemåla, bl.a. sjöng de "Du måste finnas och Min astrakan". Det var mästerligt – så bra!



Efter deras framträdande var Mobergläsarna tillbaka. Nu blev det ett kort stycke ur *Din stund på jorden*. De avslutade med ett sorgligt avsnitt ur *Sista brevet till Sverige*, om Kristinas sista dagar. Denna berättelse följdes upp med musikstycket "Hemma" ur Kristina från Duvemåla. Tanja och Alma ramade in kvällens läsning med sin vackra sång och musik.

Astrakanäpple från Johansfors glasbruk



Publiken. Tanja och Alma på scenen. Foto: Jan Pumplun



Besökare i "isterbandskön"



Besökare som köpte ostkaka

Berättarkväll i Bökevara 10 juli

Ytterligare en succékväll! Hembygdskonsulent Peter Danielsson berättade om Vilhelm Moberg på sitt alldeles speciella sätt. Han talade om hur han kom i kontakt med Mobergs litteratur, och hur den fångade hans intresse. Peters sätt att berätta fånglade publiken och de ställde många frågor på slutet. Tack Peter för ett mycket bra föredrag!

Platsen var Wibergsgården i Bökevara. Där bodde syskonen Astrid och Henry Wiberg. De levde på ett enkelt sätt. Huset står kvar som det var när de avled i början 2000-talet. Det visade sig att de hade testamenterat sin gård och sin förmögenhet till Algutsboda Hembygdsförening. Vi kan inte nog visa vår tacksamhet för detta. Under kvällen underhöll lärarna från Kulturskolan i Emmaboda med fina sommarvisor.



Peter Danielsson med sonen Johan



Maja-Stina, Amelie, Micke, Junior, Johan från Kulturskolan

Gudstjänst i Persmo skolmuseum

Söndagen den 21 juli hölls en gudstjänst ute i trädgården i Persmo gamla skola. Denna dag var det soligt och fint och folk njöt av miljön och av den vackra musiken.



Foton: Ing-Brith Fransson

Kommande aktiviteter – Musik i Parken



Glöm inte att Kurt Lindblom och Bengt "Hardy" Karlsson spelar dansbandsmusik hela eftermiddagen **fredagen den 9 augusti** kl 13 - 17 i vår hembygdspark.



Då blir det "tabberas" på allt som finns kvar i kyl och frys. Välkomna till en härlig eftermiddag! Sommarcaféet stänger söndagen den 11 augusti.

Vi vill också rekommendera ett besök på Bötterumsmässan i Bötterums hembygdspark den 7 september. Där kan du se hantverk från hela länet. Det är gratis inträde.

Byggnadsvård • Trädgård • Hantverk

Bötterumsmässan

Boka in lördagen den 7 september i kalendern redan nu! Då förvandlas Bötterum hembygdspark till en folkfest och mötesplats. Upplev en dag fylld med utställare, inspiration samt tips och råd kring byggnadsvård, trädgård, hantverk och mathantverk.

- Återbruka, restaurera och laga!
- Lär dig jobba med gamla hus, trädgårdar och hantverk på ett hållbart och miljömedvetet sätt, med traditionella metoder. Ställ frågor direkt till experter på plats.
- Tips om energismarta åtgärder som passar i gamla hus.
- Barn- och familjeaktiviteter – Prova på att göra egna vykort med gamla tapetmallar.



7 september kl. 10–16
Fritt inträde!



Långemåla
Hembygdsförening



Nyhetsbrev Juli 2024:

Marianne Henningsson (text och foton - där inget annat anges), på uppdrag av evenemangskommittén 2024-07-31.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.