

NYHETSREV

September 2024



www.algutsbodahembygdsforening.se
email: info@algutsbodahembygdsforening.se
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Besök av Vision från Kalmar 4 september

Vi är glada över att fackförbundet Vision ville komma och besöka oss i Algutsboda Hembygdsgård. Det blev en solskinsdag och alla kunde sitta ute och fika. Allra först läste Mobergsläsarna två stycken ur Vilhelm Mobergs litteratur. Det första stycket var ur "Vårplöjning och andra berättelser". Den boken består av korta artiklar som Moberg skrev tidigt i livet.



Vilhelm Moberg-sällskapet har ställt samman denna bok.

Det andra stycket var från Invandrarna och handlade om Lill-Märta, när hon försvann från föräldrarna.

Efter Mobergsläsningen blev det guidning i husen i parken. Deltagarna delades upp i två grupper. Vi tackar för besöket och önskar er välkomna tillbaka till nästa sommar!

Amerikaresa

Den 9 september bar det av till Amerika. Vi skulle hälsa på vår vänort Chisago City i Minnesota. Från början var vi ett gäng på 10 personer som skulle åka, men det blev bara två, Irene Johansson och Marianne Henningsson. I Algutsboda sockenbok nr XXI finns en artikel som handlar om utvandring från Brändetorp i Algutsboda socken till Minnesota och där finns även en artikel om hur Algutsboda hembygdsförening samarbetar med staden och vänorten Chisago city och trakterna däromkring. Chisago city har 5500 invånare, Lindström som ligger strax intill har nästan 5000 invånare och i Center city bor det ca 1000 personer. Dessa småstäder ligger väldigt nära och de samarbetar med varandra.

Marianne och Irene hade även möjlighet att träffa släktingar som kan kopplas till artikeln om Brändetorp. Det blev en träff med åtta sysslingar. Alla härstammar från Johanna och Isak Jonsson från Brändetorp. Dottern Erika utvandrade 1902. Vi träffade Erikas barnbarn. Mariannes och Irenes morfar Oskar Isaksson (Erikas bror) stannade kvar i Sverige och bosatte sig i Östra Stamphult. Det var en del av den fantastiska Amerikaresan.

Därefter blev det besök i Chisago city, med Mobergsstatyn i fokus. Parken där statyn finns heter "Moberg park". Samhällen vid St. Croix-floden besöktes också och en dag satt vi nere vid floden och bara njöt. Där tänkte vi på att "det var här, på denna flod, som invandrarna färdades". Det var denna väg de tog när de skulle upp till Taylors Falls för att sedan gå vidare inåt landet. Historien kändes ut i fingertopparna. Man kunde knappast skilja på Vilhelm Mobergs utvandrarepos och verkligheten. Allt stämde så bra överens.



*Irene och Marianne vid Mobergstatyn
Foto: Charles Gramling*



Irene och Gary Noren vid St Croixfloden

Vi besökte Karl Oskar huset. Där hade vårt samarbetsgäng ordnat ett knytkalas med massor av mat. Gary Noren, som är ordförande i föreningen "Friends of the Karl Oskar house" höll i evenemanget. Vi fick höra musik av Marilyn Wahlström, som är en av deltagarna i vår amerikanska samarbetsgrupp, och hennes musikanter. Det blev en härlig sommarkväll.

Borgmästaren i Chisago City, Jeremy Dresel, höll tal och överlämnade presenter till oss. Vi från Algutsboda gav dem en fotobok över Algutsboda hembygdsförenings verksamhet.



Borgmästaren i Chisago city Jeremy Dresel samt administratör John Pechman överlämnade presenter till Marianne Henningsson och Irene Johansson. Foto: Gary Noren



Marianne, Irene, körledaren för kören som kommer till Algutsboda i maj 2025 och Sven Sjöstedt - som såg till att Algutsboda fick kontakt med Chisago city. Foto: Gary Noren

Ja, upplevelserna var många under denna härliga vecka som vi var i Minnesota. Solen sken varje dag och det var mellan 25 och 30 grader varmt. Under hösten, troligen i november, kommer vi att ha en berättarkväll i hembygdsgården om upplevelserna av resan. Välkomna då! Datum återkommer vi med!



Framför huset som C A Victor byggde. Foto:Carla Lindberg Norelius

Ett av våra gemensamma projekt handlar om familjen Victor som utvandrade från Broakulla till Chisago Lake ormådet. Carl Alfred Victor utvandrade 1879 och han blev mycket framgångsrik. Här står vi framför det hus i Lindström som han en gång byggde. C A Victor och hans fru Johanna fick 10 barn. Ett av barnen hette Arvid och han byggde ett eget hus i Lindström. Flera från familjen Victor finns med på bilden.



Framför Arvid Victors hus. Foto: Carla Lindberg Norelius

Irene och jag fick den stora äran att bo i Arvid Victors hus. På bilden syns vi tillsammans med en av våra syslingar, Cindy Matsumoto och hennes make Mark.

Byggnadsvård på hembygdsgård

Kalmar läns hembygdsförbund anordnade, tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns museum, en kurs i byggnadsvård. Temat för dagen var Fasader och trälagningar. Algutsboda hembygdsförening var värdförening och hela 36 personer var anmälda till kursen som hölls på Algutsboda hembygdsgård.



Peter Danielsson, hembygdskonsulent, hälsade välkommen. Susanne Johannisson från Länsstyrelsen i Kalmar län berättade om hur man hanterar gamla hus och folk lyssnade intresserat.



Tommy Ganeholt visade hur man gör i praktiken, hur man kan laga och reparera golv bl.a. Deltagarna fick också prova på att hyvla. Det blev en lyckad dag. Solen sken och vi kunde sitta ute och fika.



Tabberas i Hembygdsparken

Vi bjöd in alla som har jobbat i sommar till att vara med och tömma frys och kylskåp på sådant som inte har gått åt i sommar. Vi hade ett antal hamburgare kvar liksom isterband och ostkaka. Ett trettiotal personer dök upp. Även denna dag kunde vi sitta ute. Det var varmt och skönt. Besökarna bestod av både barn och vuxna. Alla gick en tipsrunda med kluriga frågor. Med detta vill vi tacka alla som på olika sätt har ställt upp i sommar. Utan er skulle det inte fungera. Varmt Tack!



Vinnarna i tipsrundan: Jim Henriksson, Henrik Gunnarsson och Agneta Karlsson tillsammans med prisutdelaren, vår ordförande Maja-Stina Johansson Wang

Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppen fortsätter sitt arbete. Några spikade på ribbor på scenen och vår vaktmästare Jan Pumplun har målat. Kjell gjorde en dörr som han satte dit. Lite arbete återstår, men officiellt invigs scenen i maj 2025.



Detta händer i höst:

Berättarcafé i Algutsboda hembygdsgård den 12 oktober kl 14.00. Hur bedrev man jordbruk förr? Ljusinstallationer och bilder från lantbruksmuseet samt glimtar ur Algutsboda sockenfilm visas. Medverkande: Anna-Linda Gabriel och Maja Heuer. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Höstmöte i Virserum den 24 oktober. Här träffas medlemmar från olika hembygdsgårdsföreningar i länet för att planera framtida aktiviteter.

Alsboafton med spökrunda i Algutsboda Hembygdspark den 2 november. Boka in den dagen. Vi kommer att ha ett flertal utställare i hembygdsgården också.

Kulturarvseminarium i Oskarshamn den 5 november kl 09.00 – 16.30: Spegling av ett landskap – de historiska kartorna berättar. Seminariet är gratis. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga medlemmar, som vi har email-adress till.

Berättarkväll i Algutsboda hembygdsgård, om resan till vår vänort i Minnesota (datum återkommer vi med)



Nyhetsbrev September 2024: Marianne Henningsson (text och foton - där inget annat anges), på uppdrag av evenemangskommittén 2024-09-30.